

Cistanche phelypaea, Woestijnhyacint

Het is moeilijk kiezen welk onderwerp ik voor deze natuurcolumn zal belichten. Er bloeit, vliegt, loopt en kruipt momenteel zóveel moois in de mediterrane natuur!

De eer valt deze keer te beurt aan de Cistanche phelypaea. Deze plant springt in het bijzonder door zijn sterke groeikracht elk voorjaar weer in het oog. Toen ik hem jaren geleden voor het eerst zag had ik geen idee wat het was. Ik zag hier en daar omhoog gedrukte kleigrondbergjes. Op een andere plek zag ik uit die harde grond een dikke groen/gele prop zich naar het licht toe boren. In het volgende groeistadium ontvouwde die prop zich tot een



Na wat literair speurwerk ontdekte ik dat het een Cistanche phelypaea is. Door de groeiplekken woestijnhyacint genoemd. Woestijnhyacinten groeien namelijk in het zuidoosten van Spanje, Noord-Afrika tot Egypte en Saoedi-Arabië. Deze plant kan zelf geen voedingsstoffen aanmaken en dus parasiteert hij op de wortels van andere planten om de benodigde voedingsstoffen gewoon af te tappen. De felgele kleur van de bloemen met een tintje rood knalt letterlijk en figuurlijk de bodem uit en is daarmee een echte blikvanger.

Deze woestijnhyacint is ook een inspiratiebron geweest voor de stedenbouw architectuur in Qatar. Daar is de nieuwe stad Lusail City als een ecologische en duurzame stad ontworpen en gebouwd. Een architectenbureau heeft voor het ontwerp van een nieuw hotel zich in het ontwerp hiervoor gebaseerd op de woestijnhyacint. Prachtig is enerzijds de oerkracht aan de basis en de ranke vorm anderzijds, in beeld gebracht. Google maar eens voor een foto.

De woestijnhyacint is niet alleen een architectonische inspiratiebron. Ook in de volksgeneeskunde wordt de plant gebruikt. Vooral in de Traditionele Chinese Geneeskunde. En ook deze plant is culinair te gebruiken. In Afrika gebruikt men de stengel als een asperge voor in de salade en er is ook nog iets met Afrodite, de godin van de liefde

Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De foto's zijn van eigen hand.

Met zonnige natuurgroeten, Anja

