

Prominent aanwezig bloeien momenteel, op lange rechte en kale stengels, helderwitte sterbloemen tegen de berghellingen. Aan de voet van de stengel ontspruiten tientallen lange smalle bladeren. Eén voor één ontluiken de bloemen, van beneden naar boven, aan de tros. De zonnestralen geven de bloemen een zilverachtige krans.

Wat een sierlijke schoonheid. De naam van deze mooie winterplant is *Asphodelus*. Een plant uit de affodilfamilie (*Asphodelaceae*) met wel twaalf verschillende soorten.

In Nederland een tuinplant. In de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland wordt deze beauty gezien als een onkruid en zelfs een plaag. Maar hier, in een zonnig, mediterraan klimaat op rotsachtige bodem hoort zij thuis



De *Asphodelus fistulosus* is een soort die we nu veel zien bloeien. In het Nederlands is de naam te vertalen als hol stelige affodil. De Latijnse naam zegt het al. *Fistulosus* betekent pijpvormig of hol. De bladeren lijken dan ook op uienbladeren en daarom kunnen we ook zeggen uienkruid of zelfs wilde lelie. De plant groeit uit een knol zoals bij een ui. Hierin zit de voedselvoorraad. Kwekers van uien- en narcissenbollen hebben vaak last van huidirritatie door de ui en het plantensap. Bekend als contact dermatitis, of tulpenvingers. Ook bij de affodil is voorzichtigheid voor het sap geboden. De bloemen sluiten 's nachts en bij bewolkt weer. Met de vele zonne-uren in het mediterrane klimaat voelen ze zich dus uitstekend thuis om vele uren te kunnen stralen.



Uit de bollen kan een soort lijm gewonnen worden die gebruikt werd door boekbinders en schoenmakers. Medicinaal en culinair zijn er ook diverse toepassingen bekend. In de bijbel wordt gesproken over de leliën des velds. Waarschijnlijk wordt daarmee de affodil bedoeld. De voedzame wortelknol zou al door Pythagoras gegeten zijn. En medicinaal zou de plant o.a. gebruikt zijn tegen slangenbeten en tuberculose .

En tot slot: Mijn lievelingsliedje op het Evergreen koor bejubelt de affodil: *I like the flowers , I like the daffodils*. Op een lyrics website las ik dat er wel 825 lyrics bekend zijn waarin wordt gezongen over de daffodil! De schoonheid van deze plant zet dus ook aan tot creatieve inspiratie. Een idee?

Anja

